



Zondag 19 april – 10.00 uur

voorganger René Wichers

Bij de dienst

We hebben Pasen gevierd, maar wat voor verschil maakt dat nu eigenlijk? We zien de discipelen maar weer gaan vissen, misschien zijn ze wel vooral teleurgesteld in zichzelf. Maar Jezus komt hen tegemoet: Hij brengt hun terug naar het moment dat Hij ze riep. In Psalm 116 en Jesaja 43 lezen we dat we kostbaar zijn voor God - daarom kwam (en komt!) Hij naar ons toe. Hij laat ons niet los, maar draagt ons - Hij blijft ons hele leven lang bij ons.

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Diaconie ouderenzorg**
- 2. Jeugdwerk wijk**
- 3. Toekomst van de kerk**

Collectedoel diaconie: Ouderenzorg.

De diaconie speelt een belangrijke rol in de ouderenzorg. Haar taken zijn gericht op barmhartigheid, omzien naar elkaar en praktische ondersteuning om eenzaamheid en nood te verlichten. Dit werk bevat b.v. ouderen bezoeken, die eenzaam zijn en behoefte hebben aan een gesprek, uitstapjes organiseren, hulp bij praktische zorgvragen. Het doel is om als kerk zichtbaar en benaderbaar te zijn in de omgeving zowel voor gemeenteleden als voor niet-kerkelijke ouders.

Wilt u dit doel steunen, scan de QR code en maak uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-app of naar NL28RABO013493840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 19 april 2026.

Namens de diakenen, Ron Ouwerkerk



Woord van welkom
Inleidend orgelspel

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- *De gemeente gaat staan* -

Stil gebed

Aanvangslied

Psalm 116 vers 1 en 6

Bemoediging en groet
Drempelgebed

- *De gemeente gaat zitten* -

Kyriegebed

Glorialied

Lied 705 vers 1 en 2

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* -

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

Eerste Schriftlezing

Jesaja 43 vers 1-13

Lied hierbij:

Lied 869 vers 1

Tweede Schriftlezing

Psalm 116 vers 5-16

Lied hierbij:

Lied 869 vers 4

Derde Schriftlezing

Johannes 21 vers 1-14

Lied hierbij:

Lied 869 vers 5

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord:

Lied 362 vers 1 en 2

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting op de gaven

Inzameling

Berichten vanuit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, **gezamenlijk Onze Vader**

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- *De gemeente gaat staan* -

Slotzang:

Lied 706 vers 1, 2 en 4

Gebed om zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.